



Australian Hellenic Council NSW Inc.

A coordinating body for the Australian Hellenic community

Αυστραλιανό Ελληνικό Συμβούλιο NNO
PO BOX 433 EARLWOOD NSW 2206

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Τιμόντας πρωτοεργάτες της παροικίας

Σύδνεϋ, 20 Δεκεμβρίου 2010: Ο Σύλλογος Ελληνο-Αυστραλών Εκπαιδευτικών τίμησε την μνήμη πρωτεργατών κι ευεργετών της παροικίας την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου στο Κοιμητήριο του Waverley στα παραλιακά προάστεια του Σύδνεϋ. Ο Πατήρ Γεράσιμος από την Ενορία του Αγίου Γεωργίου Rose Bay διάβασε τρισάγια στους τάφους της Αικατερίνης Πλέσσου Crummer, Πατήρ Σεραφείμ Φωκά και Ιωάννη Κόμινο του Δημητρίου.

Γεννημένη στα Ιωάννινα, η **Αικατερίνη Πλέσσου Crummer** έφτασε στο Sydney το 1835 με τον Ιρλανδό σύζυγό της και τα τρία παιδιά τους. Μέχρι να απεβιώσει ο κ. Crummer, είχαν απεκτήσει ένδεκα παιδιά. Η Αικατερίνη απεβίωσε το 1907, έχοντας ζήσει δεκαοκτώ χρόνια στην πατρίδα της, έξι σε Αγγλία κι Ιρλανδία και 72 στην Αυστραλία.

Ο **Πατήρ Σεραφείμ Φωκάς** γεννήθηκε στην Μαιδο Καλλιπόλεως της ανατολικής Θράκης, ορφάνεψε σε ηλικία πέντε ετών και βρέθηκε στα Ιεροσόβλημα. Σπούδασε, παντρεύτηκε κι έγινε ιερέας. Το 1898 διορίστηκε στην ενορία Αγίας Τριάδος στο Surrey Hills. Ο πρώτος μόνιμος Ορθόδοξος ιερέας στην πόλη μας απέκτησε έξι κόρες κι απεβίωσε το 1917, σε ηλικία 78.

Μία από τις θυγατέρες του Πατήρ Φωκά παντρεύτηκε τον **Ιωάννη Κόμινο του Δημητρίου**, από τους πρωτεργάτες της Αγίας Τριάδος και της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας NNO. Μετανάστης από τα Κύθηρα, ο Κόμινο βρήκε την τύχη του στο Sydney κι αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στην ανάπτυξη της παροικίας. Απεβίωσε το 1919, σε ηλικία 63 ετών.

«Ήταν ιδιαίτερη τιμή για την οικογένειά μου που ο Σύλλογός σας διοργάνωσε τα τρισάγια αυτά,» δήλωσε ο νεότερος Ιωάννης Κόμινο, εγγονός του παροικιακού πρωτεργάτη και δισέγγονος του Πατήρ Σεραφείμ. Μαζί με την 87-χρονη μητέρα του και την σύζυγό του, αντιπροσώπευσαν την οικογένεια Κόμινο.

Η σεμνή τελετή ολοκληρώθηκε επίσης παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδος, κ. Βασιλή Τόλιου, του στελέχους της Ελληνικής Λέσχης, κ. Κώστα Κρυστάλλη, του Προέδρου των Φίλων του Αυστραλιανού Ελληνικού Συμβουλίου NNO, κ. Λάμπρου Παπαδόπουλου και του Προέδρου του ΣΕΑΕ, Δρ Παναγιώτη Διαμάντη.

Ο Σύλλογος Ελληνο-Αυστραλών Εκπαιδευτικών – μέλος θεωρεί μεγάλο μέρος του έργου του την καλλιέργεια της γνώσης γύρω από την Ελληνο-Αυστραλιανή ιστορική πορεία.

Με ανακοίνωσή του, ευχαριστεί τόσο τον Πατήρ Γεράσιμο για την εκτέλεση των θρησκευτικών καθηκόντων, την οικογένεια Κόμινο για την άδειά τους και τους άλλους παρευρισκομένους για την συμμετοχή τους.

ΦΩΤΟ 1 - Ο Πατήρ Γεράσιμος διαβάζει το τρισάγιο στον τάφο της Αικατερίνης Πλέσσου Crummer.



ΦΩΤΟ 3 – Οι κ. Τόλιος και Κόμινο πίσω από τον τάφο του Πατήρ Φωκά.



ΦΩΤΟ 4 – Τρισάγιο στον οικογενειακό τάφο των Κομινών.

